

## Van de redactie

### Kleine Nodenhulp

Jaarlijks krijgt de redactie het jaarverslag van Kleine Nodenhulp Meppel. Kleine Nodenhulp geeft hulp aan iedereen die dit nodig heeft, zoals:

- boodschappen doen met of voor iemand
- oppassen bij kinderen en ouderen
- kleine klusjes doen in huis of tuin
- begeleiden naar arts of ziekenhuis
- bezoeken zieken en ouderen
- boeken omruilen in de bibliotheek

Dat zij dit goed doen blijkt wel uit het winnen van de “Meer dan Handen Awards 2011” in de categorie Passie.

Ook heeft een van de vrijwilligers: Coby Nijmeijer, een Koninklijke onderscheiding ontvangen voor haar vrijwilligerswerk.

In 2011 zijn de incidentele hulpaanvragen bij Kleine Nodenhulp gestegen.

De aanvragen voor structurele diensten zijn nagenoeg gelijk gebleven.

Men heeft afscheid moeten nemen van zes vrijwilligers. Er zijn twee nieuwe vrijwilligers bijgekomen. Gezien het vele werk, dat gedaan moet worden, zou het prettig zijn als er wat vrijwilligers bijkomen. Mocht u hier wat voor voelen neem dan contact op met Kleine Nodenhulp Meppel op het adres Bevrijdingslaan 79, 7943 CD te Meppel of via de mail: [kleinenodenhulp@hotmail.com](mailto:kleinenodenhulp@hotmail.com).

Het is zeer dankbaar werk en wie weet, moet u over enige tijd ook wel gebruik maken van hun diensten.

Namens de redactie

André van Belkom

# Van de pastores....

## Reizen

*De mens maakt reizen om zich te verbazen  
Over de hoogte van de bergen,  
Over de geweldige golven van de zee,  
Over de lange loop van de rivieren,  
Over de uitgestrektheid van de oceaan,  
Over de eeuwige kringloop van de sterren;  
Aan zichzelf gaat hij zonder verbazing voorbij.*  
(Bron: Augustinus)

Veel mensen gebruiken de tijd zomertijd om te gaan reizen. Even een onderbreking in de dagelijkse sleur. We gaan op vakantie, in de buurt of heel ver weg. We gaan wat meer fietsen en wandelen en als het weer goed is zijn we ook veel buiten te vinden. Sommigen van ons zijn niet in staat om erop uit te gaan. Zij reizen misschien in hun gedachten, leven met anderen mee, of reizen met hun ogen door een kamer of tuin.

Reizen geeft je een andere blik op de wereld om je heen. Onze ogen gaan open voor de kleine en grote wonderen om ons heen. Grootse bergen en zeeën en de kleine vlinder op een prachtige bloem. We mogen onderweg genieten van Gods schepping om ons heen. Laten we op al die lange en korte reizen niet vergeten naar het meest wonderlijk van alles te kijken. Wij mensen, door God geschapen en gewild om haar Licht en Liefde in onze wereld zichtbaar te maken.

Juist in deze tijd van vakantie worden wij uitgedaagd en uitgenodigd om elkaar aandacht te geven, om met elkaar en naar elkaar toe te reizen. En we mogen daarbij weten dat God op al onze reizen, kort en lang met ons meegaat. Het is God zelf die ons de ogen opent voor alle schoons om ons heen, die ons ontvankelijk maakt voor de mensen die wij ontmoeten, die ons laat kijken in het diepste van ons hart. Mogen wij deze tijd gebruiken om met volle teugen te genieten van alles wat wij tegenkomen en van ieder ontmoeting, om ons zo weer te laten verrijken door de Schepper van al wat leeft.

Ik wens u allen, mede namens pastor Józef Okonek, van harte een goede vakantietijd toe!

Pastor Dorenda Gies

## VAKANTIEZALIGSPREKINGEN

Zalig zij die zich kunnen ontspannen  
en slapen zonder excuses te zoeken:  
zij zullen hun evenwicht bewaren.

Zalig zij die met zichzelf  
kunnen lachen:  
ze blijven zich amuseren.

Zalig zij die een berg  
kunnen onderscheiden van een molshoop:  
ze zullen zich heel wat moeite besparen.

Zalig zij die kunnen zwijgen  
en luisteren:  
hun weg zal zonnig zijn.

Zalig zij die denken voor ze doen  
en bidden voor ze denken:  
ze zullen heel wat stomiteiten vermijden.

Zalig zij die verstandig genoeg zijn  
om zichzelf niet te ernstig te nemen:  
ze zullen door anderen gewaardeerd worden.

Zalig zijn jullie, als je in staat bent  
het gedrag van anderen zo mild mogelijk  
te interpreteren, zelfs al heeft het  
de schijn tegen:  
je zult beschouwd worden als naïevelingen  
maar dat is de prijs van de naastenliefde.

Zalig zijn jullie vooral, als je de Heer  
kunt erkennen in alle mensen die je ontmoet:  
dan heb je de wijsheid gevonden.

*(Joseph Folliet, uit Mensen Onderweg)*

## **GA MEE OP REIS IN HET LAND VAN GELOVEN** ***Verdiep je geloof in de ontmoeting met tochtgenoten***

Eeuwenlang zijn mensen op zoek geweest naar de betekenis van hun leven. Waarom ben je er ? Maakt het wat uit dat je er bent? Wat is de zin van alle goede en vervelende dingen die u en anderen overkomen?

Deze vragen en de mogelijke antwoorden daarop komen aan de orde tijdens de nieuwe cursus: 'Op reis in het Land van Geloven' Het gaat hier om een virtuele reis, met interessante en verrassende bestemmingen als het plein van de ontmoetingen, de vallei van de verhalen en de berg van de Godsontmoetingen.

De reis geeft u de mogelijkheid naar verhalen te luisteren, kerken en kloosters te bezoeken, schatten van de christelijke katholieke traditie te bewonderen. Maar dit land stelt ook vragen over uzelf: Welke verhalen leven er in u? Wie hebben uw leven mee richting bepaald, wat is voor u een heilige plaats, hoe maakt u verbinding met een diepere laag van het leven, welke grondwoorden dragen uw leven? Speelt God daarin een rol? Vragen waarmee u in het leven van alledag meestal niet geconfronteerd wordt, maar waarvoor u op deze reis tijd en ruimte en gesprekspartners hebt.

De reis in het land van geloven is een groepsreis. De groep bestaat uit 10 tot maximaal 15 deelnemers en 1 of twee begeleiders. De deelnemers gaan samen op verkenning, en wisselen daarbij ervaringen en bevindingen uit. Er is ruimte voor verschillende opvattingen en ieders persoonlijke, soms heel eigen weg. De opzet van de reis weerspiegelt zich in een rijk geïllustreerde reisgids.

Hebt u belangstelling? Neem dan contact op met pastor D.Gies (0561-618290)

Of mail: [cursusopreis@ziggo.nl](mailto:cursusopreis@ziggo.nl) of [pastorgies@rkkerkmeppel.nl](mailto:pastorgies@rkkerkmeppel.nl)

## HOEZO HEILIG ?!

*Over de betekenis van 'de heiligen' en 'het heilige' in de katholieke en protestantse traditie.*

Rond Allerzielen en Allerheiligen, 1 en 2 november, zijn er twee avonden waarin we ons verdiepen in de geschiedenis en de betekenis van de heiligen.

**Dinsdagavond 30 oktober om 20.00 uur** vertelt Dorenda Gies over dit onderwerp vanuit de katholieke traditie in de kerkzaal van Het Erfdeel. Ook maken we nader kennis met een paar heiligen. Dorenda is pastor van de Stephanusparochie.

**Woensdagavond 14 november om 20.00 uur** vertelt Wiert Sarolea over heiligen vanuit de protestantse traditie in de ontmoetingsruimte van de St. Stephanuskerk. Verder staan we erbij stil wat 'heilig' of 'heilige' voor jou persoonlijk betekent aan de hand van dat wat je hebt meegebracht. Er is ruimte voor interactie, voor vragen en gesprek.

Beide avonden zijn met elkaar verbonden.

Je kunt reageren en je opgeven voor beide bijeenkomsten **vóór 1 oktober** bij Dorenda Gies [pastorgies@rkkerkmeppel.nl](mailto:pastorgies@rkkerkmeppel.nl) en bij Femke Groen [femkegroen@telfort.nl](mailto:femkegroen@telfort.nl).



# Van de werkgroepen . . .

## Berichten van de werkgroep Liturgie

### Ziekenzondag

Zondag 9 september is het Ziekenzondag. Er is in onze kerk dan een woord- en communieviering onder leiding van pastor Dorenda Gies met medewerking van het gemengd koor.

Van oudsher is de tweede zondag in september de Nationale Ziekendag, ook wel Ziekenzondag genoemd. Ook al bestaat de dag officieel niet meer, in heel veel parochies is er aandacht voor. Mensen die chronisch ziek zijn en zich niet of alleen moeizaam kunnen verplaatsen, kunnen in een isolement raken. Ook als je wat mobieler bent, maar dagelijks hinder ondervindt van een kwetsuur, is het moeilijk om je daarvan in het leven van alledag los te maken. Voor de mensen die het voorrecht hebben fysiek helemaal in orde te zijn is het belangrijk zich te realiseren dat het geen vanzelfsprekendheid is dat je alles kunt doen zonder een lichamelijke of geestelijke beperking te voelen. Daarom is vrijwillig ziekenbezoek of aandacht hebben voor chronisch zieken zo belangrijk. Na de viering is er gelegenheid om gezamenlijk koffie te drinken.

## Christelijk Mannenkoor Meppel

Zondag 16 september is het Christelijk Mannenkoor Meppel ‘te gast’ in de eucharistieviering onder leiding van pastor Okonek.

Het “Christelijk Mannenkoor Meppel”, dat onder leiding staat van dirigent Johan Rodenhuis, is op 24 november 1924 opgericht. Eerst was het een onderafdeling van de toenmalige Christelijke jongemannenvereniging “Theophilus”. Later is het koor een zelfstandige vereniging geworden. Het koor bestaat uit ruim 40 leden, verdeeld over de vier stemmen: 1e en 2e tenor, bariton en bas. Dit koor is te groot om op de gebruikelijke plaats naast het priesterkoor plaats te nemen. Daarom zal het indrukwekkende stemgeluid van de koorleden van achter uit de kerk tot ons komen.

## Koren

Zelf kunnen we er ook wat van. Onze relatief kleine parochie heeft op dit moment drie koren: het gemengd koor, het jongerenkoor en het kinderkoor. Al deze koren kunnen natuurlijk altijd versterking gebruiken. Ze zijn geen van alle zo groot dat er van achter uit de kerk gezongen moet worden.

Het kinderkoor bestaat uit leden die op de basisschool en soms ook nog in de brugklas van het voortgezet onderwijs zitten. Zij oefenen op vrijdagavond tussen 18.45 uur en 19.30 uur, maar niet in de vakantieperiode. De laatste repetitie voor de viering wordt aan de kinderen het thema van de viering uitgelegd om de betrokkenheid bij de viering te vergroten. Het koor staat onder leiding van Martine Lucassen (dirigent) en haar man Teun, die de piano bespeelt.

Het jongerenkoor bestaat van oudsher uit een groep middelbare scholieren en ouder. Zij oefenen op zondagavonden tussen 19.00 uur en 20.30 uur, steeds een aantal keren voor de vieringen. Leden van het jongerenkoor helpen vaak ook bij de invulling van de viering in samenspraak met de voorganger.

Het gemengd koor bestaat uit mannen en vrouwen van middelbare leeftijd, maar dit is een zeer rekbaar begrip. Ook iets jonger en iets ouder is van harte welkom. Dit koor oefent altijd op dinsdagavond tussen 19.45 uur en 22.00 uur. Als u meer informatie wilt over één van deze koren of u wilt zich aanmelden, dan kunt u contact opnemen met Sabine Wijfjes

## **Vitrine**

De vitrine achter in de kerk laat steeds een onderwerp zien dat of te maken heeft met de tijd van het kerkelijk jaar, of met een interessant kerkelijk thema of met de geschiedenis van de kerk. Momenteel zijn in de vitrine zgn. canonborden te zien. Het zijn ingelijste rechtopstaande platen met gedrukte gebedsteksten, die door de celebrant niet eenvoudig uit het missaal kunnen worden gelezen. Ze stonden vroeger opgesteld op het altaar en werden door de priester vaak gelezen terwijl hij met de rug naar de parochie stond. De teksten zijn vaak in het Latijn. Ook onze parochie is nog in het bezit van deze canonborden. Een interessante herinnering aan vroeger.

Namens de werkgroep Liturgie wens ik u inspirerende vieringen toe.

Taco Hofland.

## EERSTE HEILIGE COMMUNIE 2012

Op zondag 3 juni was het dan zover. Negen kinderen mochten voor het eerst bij Jezus aan Tafel.

Het evangelie en tevens het thema van de viering werd door de ouders zelf uitgezocht en ging over de Zaligspreking uit Mattheus 5. In de mooie viering waarin de Stephannootjes zich weer van hun beste kant lieten horen, maakten de kinderen met puzzelstukken samen een hart in de handen van God.

Ieder kind had op zijn eigen puzzelstukje geschreven wat hen gelukkig maakt. Zo had een meisje opgeschreven dat ze gelukkig wordt van een kusje van haar zusje. Een jongen vertelde dat hij gelukkig werd als hij met een heleboel mensen in de kerk is.

Inmiddels hebben de kinderen hun communieproject afgesloten met een bezoek aan de kerk in Steggerda, waarbij ze in de gewelven van de oude kerk zijn geweest.

En op 1 juli zijn ze naar de terugkomviering geweest.



Jelle, Ines, Niels, Mirjam, Ainé, Iris, Hidde, Anouk en Sander.



We feliciteren ze nogmaals van harte en hopen dat ze nog veel gelukkige momenten mogen meemaken in hun leven en dit kunnen en mogen delen met anderen.

De werkgroep Eerste Communie.

## **Doopvieringen in onze parochies**

Als u uw kind in een van onze parochies wilt laten dopen, kunt u zich aanmelden bij het Inter-parochieel secretariaat ([info@rk-parochies.nl](mailto:info@rk-parochies.nl)) of telefonisch (0522-252782) op dinsdag en op vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur.

De doopvoorbereiding is gezamenlijk, waarna er in de afzonderlijke parochies wordt gedoopt.

## **Bedevaart Kevelaer**

Op 7 oktober vertrekt er een bedevaart naar Kevelaer. Mensen, die meewillen, moeten zich opgeven vóór 1 augustus bij R. Nijkamp-Wiggers (Broedermeester). Tel: 0570-522521; [nijkamp-wiggers@home.nl](mailto:nijkamp-wiggers@home.nl)  
Reiskosten: € 35,- (excl. Verblijfkosten).

## **150 jaar St. Stephanusparochie**

Op 20 mei hebben we in een woord- en communieviering het jubileumjaar afgesloten. Daarna hebben we samen gegeten, bij- en nagepraat en de kinderen hebben samen gespeeld. Iedereen was het er wel over eens dat het een mooie viering was en dat veel mensen lekkere salades, quiches en ander lekkers hebben gemaakt. Alle mensen die op de een of andere manier geholpen hebben om van deze dag een feestdag te maken: DANK, HARTELIJK DANK!

Het was een jaar vol activiteiten. Het begon natuurlijk met de eucharistieviering met medewerking van alle koren waarbij de bisschop was uitgenodigd voor te gaan. Daarna volgde een feestelijke dag met een speurtocht door Meppel, een quiz en rozenkransen maken voor de jeugd en een heerlijke maaltijd. De dag werd afgesloten met een Mariaviering,

St. Stephanusvuur jaargang 57 – nr 4

waarbij de rozenkransen werden gezegend en we verhalen aan elkaar vertelden over de meegebrachte rozenkransen.

Op 28 mei volgde een expositie van allerlei attributen, foto's en boeken uit de archieven van onze parochie en het bisdom. Leuk om eens in de geschiedenis van onze parochie te duiken. Je komt er onverwachte dingen tegen. 'Zat jij toen al in het koor?' 'Heb je hier de eerste communie gedaan?'

Daarna zijn er het hele jaar door vieringen geweest met verschillende koren uit Frederiksoord, Steenwijkerwold en met het Christelijk Mannenkoor Meppel.

Een Mariaviering met ons eigen kinderkoor waarbij een tientje van de rozenkrans werd gebeden.

Tijdens de advent werd er een cyclus gemaakt van de vieringen en was er voor de kinderen een kleurplaatwedstrijd met een heuse prijsuitreiking tijdens de nieuwjaarsreceptie.

In april was er een prachtig concert van het Overijssels Kamerkoor.

En tot slot de viering met de hedendaagse apostelen waarin willekeurige vrijwilligers een symbool naar voren brachten namens de apostelgroep die ze vertegenwoordigden. Bv. de apostelen van de groene vingers of de apostelen van zand, zeep en soda. Zonder al die vrijwilligers, groot en klein, met veel en weinig tijd en zonder alle andere parochianen was het niet zo'n mooi jubileumjaar geworden.

Nogmaals DANK, VEEL DANK. En laten we samen op weg blijven gaan. Mocht u op een regenachtige zomerdag willen nagenieten kijkt u dan eens op de website van onze parochie: [www.rkkerkmeppel.nl/foto's](http://www.rkkerkmeppel.nl/foto's)

Namens iedereen die er van genoten heeft.

## **Mededeling van het Inter Parochieel Secretariaat. Bereikbaarheid in de zomervakantie.**

Het secretariaat is in de zomervakantie telefonisch niet bereikbaar.

Dit betekent dat vrijdag 20 juli de laatste dag is dat er iemand van het secretariaat aanwezig is in de kerk in Meppel. Op dinsdag 4 september is dan de eerste dag dat we er weer zijn. U kunt ons altijd bereiken via e-mail als u nog een vraag voor ons heeft.

Voor dringende zaken kunt u altijd contact opnemen met één van de pastores.

## **Werkzaamheden**

De afgelopen tijd zijn we druk bezig geweest met het maken van standaard-boekjes voor verschillende vieringen, zoals bijvoorbeeld woorden communievieringen, uitvaarten, enzovoort.

Ook werken we nog steeds aan goede adreslijsten met de gegevens van alle vrijwilligers binnen de parochies, zodat de pastores altijd een goed overzicht bij de hand hebben van wie wat doet in de parochie. De lijsten zijn ook handig voor contactpersonen van de verschillende werkgroepen. We hebben natuurlijk wel veel hulp nodig van de vrijwilligers om deze lijsten goed te maken én te houden. We vragen dus ook aan de contactpersonen van de verschillende werkgroepen om wijzigingen aan ons door te geven. Mocht u zelf als parochiaan een naam, adres of telefoonnummer willen hebben van een vrijwilliger binnen één van de parochies dan kunt u daarvoor bij ons terecht.

We wensen iedereen in de parochies een prettige zomer en hopen op weer veel goede en leuke contacten na de vakantie.

Jackie Robeson en Regien Ramaglia.  
Inter Parochieel Secretariaat

## **NATIONALE ZIEKENDAG**

Op zondag 9 September wordt weer de landelijke ziekendag gehouden. In de woord en communiedienst op deze zondag besteden ook wij weer aandacht aan de zieke mens in ons midden. De liturgie is hiervoor speciaal aangepast door Pastor Dorenda Gies en leden van de werkgroep contactpersonen. Dit jaar is het thema van de dienst, “Hoe laat ik een wonder gebeuren”. Pastor Gies, gaat ook voor in deze dienst en het gemengd koor zal zingen. Er is ook weer een bloemenactie. De contactpersonen brengen een bloemetje bij zieke parochianen thuis in hun wijk. Maar U als parochiaan kunt ook een bloemetje meenemen en bezorgen bij een ziek familielid of goede vriend. U kunt een boeketje afhalen na de dienst bij de contactpersonen achter in de kerk die bij de bloemen staan om uit te delen.

Na de dienst is er onder het genot van een kopje koffie tijd voor ontmoeting en aandacht voor elkaar.

Mocht U als parochiaan graag bij deze dienst aanwezig zijn, maar U heeft geen vervoer of U heeft begeleiding nodig, dan kunt U contact opnemen met Uw contactpersoon in Uw wijk of bellen naar 0522-253237 of 0522-253418

U bent van harte welkom.

Werkgroep contactpersonen.

## **Nieuws van de beheerder van onze R.K. begraafplaats “Hesselingen”**

Zoals U in het eerste parochieblad van dit jaar kon lezen ben ik de nieuwe beheerder van de begraafplaats ”Hesselingen”geworden. Daarnaast bestaat er met Andre Klaassen en Christel Meeuwes-Claassen een hechte “begraafplaats commissie” die eens in de 5 weken bij elkaar komt om de ups en downs te bespreken. Andre Klaassen is tevens inval beheerder als ik op vakantie ben. Het ligt in de bedoeling om regelmatig in het parochieblad iets te schrijven over de begraafplaats onder de rubriek “Nieuws van de beheerder van onze R.K. begraafplaats Hesselingen”, want er gebeurt veel op en rond de begraafplaats. Je zou kunnen zeggen: de begraafplaats leeft. Een paar voorbeelden:

De afgelopen 4 maanden hebben we de plattegrond en de gehele administratie in de computer gezet. Ook hebben we foto’s gemaakt van alle grafmonumenten. Nu zijn we bezig om het adressenbestand van de nabestaanden (rechthebbende personen) te controleren en indien mogelijk met email adressen te voorzien.

Gerrit M. die de begraafplaats netjes onderhoud. Hij schoffelt, veegt, harkt en knipt samen met Joris S. de heg rondom de begraafplaats.

Jan W. voor het onderhoud van enkele graven ( hij vraagt daar een vergoeding voor) in opdracht van de rechthebbende personen. Ook maait hij samen met Jan W. en Wout P. om de drie weken het gras.

Rudi W heeft samen met mij de entree (hek en steun pilaren) ontdaan van algen.

Elektriciteit is aangelegd met stopcontacten op verschillende punten van de begraafplaats en is er verlichting geïnstalleerd op een centraal gelegen punt. Alles is nu aangesloten en het functioneert naar verwachting.

De bouwploeg, bestaande uit Piet A. en Piet A. zijn dinsdag 24 april begonnen met het stellen van palen en het metselen van de urnenmuur. (Voor het eind resultaat zie maquette in kerk of kijk op de website [www.rkkerkmeppel.nl/fotosbouwurnenmuur.html](http://www.rkkerkmeppel.nl/fotosbouwurnenmuur.html)). Daarvoor is de tekenploeg onder leiding van Piet K. druk bezig geweest om het juiste ontwerp te maken. Om te kunnen metselen hebben 7 parochianen, 3400 stenen verplaatst van de pallets, naar de bouwlocatie. Ook zijn er 2 grote zakken metselzand verplaatst met 4 kruiwagens. Huub B. heeft een greep gelast om de nissen gemakkelijker op te kunnen takelen, omdat elke nis rond de 50 kilo is. Verder worden de beide Pieten, indien nodig, geholpen door Gerrit M. en Jaap W..

Wanneer de urnenmuur klaar is zullen de deuren en kozijnen van de kapel worden geschilderd.

In deze rubriek heb ik een stukje gekopieerd uit het boekje “rusten in gewijde aarde” (zie bladzij 16) erg interessant om te weten hoe de ontwikkelingen in het begraven van mensen uit verleden hebben plaats gevonden. In het volgende parochieblad leest u het vervolg. Wanneer u vragen heeft over de begraafplaats dan hoor ik dat graag. U kunt mij bereiken per telefoon, mobiel of per email. Vriendelijke groet,  
Beheerder van de R.K. begraafplaats “Hesselingen” Jan Faber,  
Telefoon: 0522-241791  
Mobiel: 06-51.33.50.17  
Email: [begraafplaats@rkkerkmeppel.nl](mailto:begraafplaats@rkkerkmeppel.nl)



## Ontwikkeling van begraafplaats en grafkunst in de katholieke traditie

Traditioneel is in Europa de band tussen religie en begraafplaatsen heel nauw. Christenen zijn van oudsher dragers van een traditie waarin vanaf het allereerste begin van de Kerk veel zorg was voor de doden. Deze zorg hadden zij gemeen met de Joodse en Romeinse cultuur. Het begraven van de dode werd gezien als een werk van barmhartigheid. Die barmhartigheid strekte zich ook uit tot iemand die tot de doodstraf veroordeeld was en tot gesneuvelde vijanden.

De gestorvene werd op de sterfdag begraven. Het lichaam werd gewassen en verzorgd met geurige kruiden. De dode werd opgebaard en als de tijd gekomen was ging men naar de grafplaats. Men scheurde zich de kleren (een gebruik dat kerkelijke leiders later afkeuren) en wong de handen. Men droeg kaarsen en fakkels en de uittocht werd begeleid met zang. Bij het graf werd gebeden en men legde de dode in het graf (de eerste christenen wezen crematie af omdat zij, zoals Christus, begraven wilden worden). Na de graflegging verliet men de begraafplaats en vierde een dodenmaal. Het graf werd gezien als een onschendbare heilige plaats. Overigens hadden de christenen aanvankelijk geen eigen begraafplaatsen. In de eerste eeuwen werden christenen en heidenen door elkaar begraven, meestal buiten de stadsmuren. De vroegste eigen christelijke begraafplaatsen dateren vermoedelijk pas van het midden van de 2<sup>de</sup> eeuw. Ook niet iedereen werd, zoals soms gedacht wordt, in Rome in de catacomben begraven. Er zijn ook gewone, bovengrondse begraafplaatsen geweest. Petrus bijvoorbeeld werd begraven op een heuvel, de plaats waar nu de St. Pieter staat. De graven op de christelijke begraafplaatsen zijn aanvankelijk onopvallend. Ze verwijzen naar de eenvoudige afkomst van vele christenen maar ook naar het afwijzen van uiterlijk vertoon (dit in tegenstelling tot de pompeuze graven van rijke Romeinen).

Bron: Rusten in gewijde aarde.

## DE MARIAKAPEL VAN DE SINT WILLIBRORDPAROCHIE

*Een paar keer per jaar vertellen de redacties van de parochiebladen uit ons samenwerkingsverband Beilen, Hoogeveen en Meppel wat hun parochie zo bijzonder maakt en dat onderwerp wordt dan over en weer in elkaars parochiebladen geplaatst. Dit keer is het weer de beurt aan de redactie van het parochieblad WIJ.*



De Mariakapel van de Willibrordparochie in Beilen dateert van zo'n 20 jaar geleden. Tijdens de grote renovatie van het huidige kerkgebouw is de Mariakapel gebouwd onder de bezielende leiding van "aalmoezenier" Jo Jansen. De kapel is achter in de kerk geplaatst.



De Mariakapel is gewijd aan Maria, de moeder van Jezus. In iedere kerk is vaak wel een Mariakapel (of een Maria-altaar), maar er zijn ook kapelletjes als apart gebouw. Hier wordt Maria afzonderlijk vereerd. Het zijn plaatsen waar je tot

Maria kunt bidden, een kaarsje kunt opsteken en de hulp van Maria kunt aanroepen bij ziekte, pijn, verdriet of anderszins waar Maria je tot steun kan zijn.

Zoals u op de foto kunt zien hebben we in Beilen geen beeld van Maria maar een icoon. Er is destijds bewust gekozen voor een Maria-icoon omdat iconen uit de oosters-orthodoxe kerktradities ons iets laten zien van een andere geloofsbeleving dan onze westerse beleving van het christelijk geloof. Iconen kunnen ver van ons af staan en we kunnen ons erover verbazen dat ze vaak zo op elkaar lijken. Maar dat is juist de bedoeling! Het gaat niet om de verschillen, maar om de overeenkomst. Het gaat om de diepere en hogere en onzichtbare wereld. Daarvan wil de icoon bij de rustige aanschouwer een innerlijk beeld oproepen.

Een bezoek aan de Mariakapel in Beilen is zéker de moeite waard.

## **Tijdens de opname van De Grote Bijbelquiz 2012 uw Bijbelkennis testen?**

Meld u dan nu aan!

Wie weet het meest van en over de bijbel? En wáár in Nederland weet men het meest over de Bijbel? Deze vragen worden beantwoord in De Grote Bijbelquiz 2012.

Vanuit de Grote Kerk in Den Haag presenteren Bert van Leeuwen en Jacobine Geel ook dit jaar weer De Grote Bijbelquiz. 200 mensen, verdeeld over de windstreken van Nederland, testen onder aanvoering van bekende Nederlanders hun Bijbelkennis.

De opname is op 10 oktober 2012. Heeft u kennis van de Bijbel en vindt u het leuk om mee te spelen? Dat kan! Stuur dan een mailtje naar [bijbelquiz@skyhightv.nl](mailto:bijbelquiz@skyhightv.nl) . U ontvangt dan het aanmeldformulier en wordt wellicht geselecteerd om deel te nemen aan De Grote Bijbelquiz 2012!

Wij hopen u op 10 oktober te zien!

### **KRO, nu nog meer de moeite waard!**

Op zaterdag 30 juni werd geschiedenis geschreven voor zowel de KRO als de NCRV. Na ruim een jaar wikken en wegen namen de Ledenraad van de KRO en de Verenigingsraad van de NCRV het historische besluit, om de omroepbedrijven van beide verenigingen te laten samengaan in één nieuw bedrijf KRO – NCRV. De beide raden waren afzonderlijk bijeen; en nadien was er een gezamenlijke lunch. Het is de bedoeling, dat het nieuwe bedrijf ook de programma's gaat verzorgen voor ZVK/IKON en RKK. De verenigingen KRO en NCRV blijven bestaan en zullen hun eigen identiteit behouden en hun merk blijven voeren. Net als de Ledenraad dat nu is, zal het hoogste orgaan van het nieuwe bedrijf de Federatieraad worden. Alle leden van de huidige KRO Ledenraad en de NCRV Verenigingsraad zullen daarin zitting hebben.

Door dit besluit kan met de inrichting van het nieuwe bedrijf begonnen worden. Helaas zullen een aantal medewerkers naar ander werk moeten omkijken, en dat terwijl het maken van programma's gewoon doorgaat. Het zal voor alle betrokkenen een opsteker zijn, als de actie voor ledenwerving,



en –behoud “Kies KRO” resultaat oplevert. De omroepen onderscheiden zich, maar dat is voor velen niet voldoende om ook lid te worden/blijven van de verenigingen, die achter die omroepen staan. De Ledenraad heeft voortdurend aangedrongen op het behoud en versterking van de eigen identiteit. Want vanaf 2015 wordt het ledental bepalend voor de zendtijd! Kwaliteit (en daarmee de kijkcijfers) blijft belangrijk voor het zendschema. Op 2 juni hielden wij een regiobijeenkomst in Heerenveen. Paul Vertegaal, eindredacteur van het programma Spoorloos boeide de aanwezigen met een – interactief – kijkje in de keuken. Daarna was er een rondleiding door de kerk en een klein – maar fijn – orgelconcert. Wij hadden ook de NCRV Verenigingsraad Noord uitgenodigd, om met deze activiteit van de KRO kennis te maken. De aanwezigen gingen zeer tevreden naar huis. Onze volgende regiobijeenkomst zal op zaterdagmiddag 13 oktober zijn. Peter Vermaat (catecheet van het Bisdom) zal dan ingaan op spiritualiteit, waarbij ook interactie een plaats krijgt. Heeft U interesse, mail ons dan op [Afdelingsraad.Groningen-Leeuwarden@kro.nl](mailto:Afdelingsraad.Groningen-Leeuwarden@kro.nl) U krijgt dan tijdig de aankondiging met het programma in Uw malbox. Rest mij om u namens de afdelingsraad een prettige en gezonde vakantie toe te wensen!

Dominic Brügemann, KRO afdelingsraad Groningen-Leeuwarden



## **Jongeren gaan met jongeren op stap**

De afgelopen weken zijn in ons bisdom diverse presentaties voor de jongerenreis naar Rome gegeven. Vanuit de Vierpas zijn 7 jongeren die hebben aangegeven mee te willen. Een aantal jongeren heeft het nog in beraad. De projectgroep Jongerenreis Rome heeft nu bijna 50 inschrijvingen waardoor we de bus vol hebben. De jongerenreis wordt een bijzondere reis omdat we dingen gaan doen die normaal niet in een reis naar Rome zitten. We denken dan o.a. aan:

- Bezoek aan de SCAVI, graf van Petrus
- Samenwerken met de San Idgio groep in Trastevere (armenwijk) waar we mee gaan helpen om eten te koken

- de geboortegrot en het Heilig Graf. In de toegangshal tot deze kapel is Santa Croce in Gerusalemme
- Scala Santa -Heilige trap

## **Is Jezus werkelijk de kruisdood gestorven?**

De Santa Croce in Gerusalemme is een aan het Heilig Kruis gewijde basiliek in Rome, gelegen aan het gelijknamige plein, op een paar honderd meter van de Sint-Jan van Lateranen. De Santa Croce is een van de zeven pelgrimskerken van Rome.

De kerk werd ingebouwd in een deel van het voormalig paleis van Keizerin Helena, de moeder van keizer Constantijn de Grote, die volgens de legende het Kruis waaraan Christus gestorven is, in Jeruzalem heeft gevonden. De legende van deze kruisvinding wordt uitgebeeld links in de apsis van de basiliek. In de kerk wordt ook een aantal kruisreliëken bewaard. Aan de door de kerk bewezen geachte authenticiteit van deze reliëken dankt de basiliek het achtervoegsel in Gerusalemme.

De kerk werd in 320 gebouwd rond een kapel die Keizerin Helena al in haar paleis had aangelegd. Onder paus Lucius II onderging de kerk in 1244-45 een grondige renovatie, waarbij ze een romaans uiterlijk kreeg. De huidige, meer barokke verschijningsvorm kreeg de basiliek bij een verbouwing die onder paus Benedictus XIV (wiens titelkerk dit was) in de achttiende eeuw werd uitgevoerd. In die tijd werden ook straten aangelegd die de basiliek verbonden met de Sint-Jan van Lateranen en de Basiliek van Maria de Meerdere.

## **Interieur**

De belangrijkste kapel is de zogenaamde Kapel van de Kruisrelikwieën. Hier zijn de drie grootste overgeleverde fragmenten van het veronderstelde kruis waaraan Christus stierf te zien. Ook het opschrift INRI, dat in 1496 door paus Alexander VI Borgia authentiek werd verklaard en een aantal spijkers waarmee Christus aan het Kruis werd genageld, zijn hier te zien. Voorts worden hier bewaard: doornen uit de doornenkroon, de wijsvinger van de Ongelovige Thomas en drie minieme fragmenten van de geselkolom, een groter fragment te zien van het kruis waaraan Dismas de goede dief zou zijn gekruisigd.

Een andere belangrijke kapel is de Sint-Helenakapel. Oorspronkelijk werden in deze kapel de kruisreliëken bewaard. Bijzonder aan deze kapel is dat de aarde eronder afkomstig is van de Calvarieberg. Tot 1935 was deze kapel niet toegankelijk voor vrouwen. Zij konden dus nooit de

kruisreliken aanbidden, behalve op 20 maart, de wijdingsdag van de kapel. Paus Pius XI maakte in 1935 een einde aan dit voorschrift. Toen werden bovendien de kruisreliken overgebracht naar een nieuwe kapel.

### **De Heilige Trap (Ital. Scala Santa, Latijn Scala Sancta)**

De Heilige Trap is een rooms-katholiek heiligdom en bedevaartsoord in Rome. Zij bevindt zich in het complex van het oude Lateraanse paleis tegenover de basiliek van Sint-Jan van Lateranen.

Volgens de traditie maakte de trap deel uit van het pretorium van Pontius Pilatus in Jeruzalem. Jezus zou er dus bij zijn passie overheen gelopen hebben. Volgens middeleeuwse legenden zou de trap rond 326 door Sint-Helena, de moeder van Constantijn de Grote van Jeruzalem naar Rome zijn gebracht. In die tijd stonden ze bekend onder de naam Scala Pilati (Trap van Pilatus).

De trap leidt naar het Sancta Sanctorum (Heilige der Heiligen). Dit was in de middeleeuwen de persoonlijke bidkapel van de pausen. Het dateert oorspronkelijk uit de tijd van Constantijn, maar werd in zijn huidige vorm in 1278 ingericht door paus Nicolaas III. In het Heilige der Heiligen worden veel reliken bewaard, waaronder de beroemde Christusikoon Santissimi Salvatore Acheiropoieton ("niet door menselijke handen gemaakt"). Deze wordt bij speciale gelegenheden in processie door Rome gedragen.

De heilige schatten waren sinds paus Leo X (1513-1531) niet meer gezien, maar zijn recent door wetenschappers onderzocht. Een deel van de reliken uit het Heilige der Heiligen is ook overgebracht naar het Vaticaan.

De trap bestaat uit 28 marmeren treden die met hout zijn bekleed. Op sommige treden bevinden zich glazen venstertjes waardoor druppels bloed van Christus te zien zouden zijn. Pelgrims beklimmen de trap op hun knieën onder het opzeggen van een gebed op elke trede. Aan weerszijden zijn twee trappen (vier in totaal) gemaakt waar men overheen kan lopen. Het boven aan de Heilige Trap gelegen Sancta Sanctorum speelt een cruciale rol in het boek *De ontdekking van de hemel* (1992) van Harry Mulisch, dat in 2001 werd verfilmd als *The Discovery of Heaven*.

## Jongeren in het Bisdom



Vanuit het nieuw gevormde jongerenplatform zullen het komende seizoen verschillende leuke en inspirerende activiteiten georganiseerd worden. Tzt. zal er meer informatie volgen, maar hier alvast de data.

23 september 2012	Start Event
20-27 oktober 2012	Jongerenreis Rome
4 november 2012	Deelname landelijke Katholieke Jongerendag
10 november 2012	Martinusdag (voor vormelingen)
20 januari 2013	Nieuwjaarsactiviteit
16 maart 2013	Deelname Stille omgang Amsterdam
April 2013	Palmzondag
9 juni 2013	Bonifatiusdag

Heb je belangstelling, houdt dan de website in de gaten. Er wordt gewerkt aan een aantal pagina's voor jongerenwerk in het bisdom. Neem eens een kijkje op [www.bisdomgroningenleeuwarden.nl](http://www.bisdomgroningenleeuwarden.nl) en dan menu-knop jongeren.

## Wandeling vanuit Nijverdal met de Franciscaanse Beweging

De Franciscaanse Beweging organiseert samen met Open Kerk in Nijverdal zaterdag 18 augustus (10.30-16.45 uur) vanuit Nijverdal een wandeling van ongeveer 13 km. De tocht vertrekt om 11.15 uur vanuit de protestantse kerk De Regenboog (Grotestraat 127, 7443 BE Nijverdal. Tel: 0548-614000,

naast de JUMBO, betaald parkeren). Nabij NS-station Nijverdal-West (bij hotel Dalzicht) is parkeren gratis. Lunchpakket graag zelf meenemen. Deze franciscaanse wandeling staat in het teken van het thema ‘Geraakt zijn’. Bij deze tocht willen we stilstaan bij de wijze waarop Franciscus zich in zijn leven liet raken en hoe ‘geraakt zijn’ in ons eigen leven een rol speelt. Er wordt gelopen in groepjes onder leiding van iemand van de Franciscaanse Beweging.

Ontvangst met koffie/thee vanaf 10.30 uur, woord van welkom 11.00 uur, vertrek 11.15 uur. We hopen tussen 16.30 en 16.45 uur gezamenlijk af te sluiten in De Regenboog.

Kosten inclusief routebeschrijving, ter plekke te voldoen: € 5,- (€ 3,50 voor FB-leden).

Opgave: via de mail [info@franciscaansebeweging.nl](mailto:info@franciscaansebeweging.nl) of telefonisch: 0548-618282 / 06-29597780 (Heileen Holman).

Naast het organiseren van bijeenkomsten, cursussen, lezingen, studie- en bezinningsdagen en reizen en de uitgave van boeken en tijdschriften, organiseert de Franciscaanse Beweging ook wandelingen. Met haar **wandelprogramma** speelt ze in op de belangstelling van mensen om in deze tijd samen op pad te gaan, zoals Franciscus dat eeuwen geleden ook al deed. Deze tochten bieden naast ontspanning en ontmoeting ook momenten van stilte en bezinning. Aan het begin en aan het slot van de wandeling en tijdens de wandeling kan men gebruikmaken van teksten om zich te verdiepen en met elkaar in gesprek te raken over een bepaald thema.

Mieke Dorsers, telefoon: 06-50628449/073-6131340,  
email: [info@franciscaansebeweging.nl](mailto:info@franciscaansebeweging.nl)  
Heileen Holman, telefoon: 0548-618282/06-29597780,  
email: [h.holman@telfort.nl](mailto:h.holman@telfort.nl) (na 16 juli a.s.)

## Heilige Familie en Drievuldigheid

In de zeventiende eeuw wordt de heilige Familie voorgesteld als een aardse drievuldigheid in relatie tot de hemelse. Jezus, Jozef en Maria staan frontaal en horizontaal. Meestal houden de ouders het kind Jezus bij de hand vast, alsof ze samen aan het wandelen zijn. Dit verwijst naar bijbelse gegevens, de terugkeer uit Egypte waarheen ze gevlucht waren of uit Jeruzalem waar het kind Jezus was achtergebleven. Tegelijk is in de

voorstelling de hemelse drievuldigheid verticaal aanwezig. Boven bevindt zich God de Vader in de hemel, onder Hem de heilige Geest in de gedaante van een duif en Jezus als mens en Gods Zoon staat onderaan op gelijke voet met Maria en Jozef.

Jean Gerson, de kanselier en theoloog van de universiteit van Parijs, noemde in 1416 voor het eerst de heilige Familie ‘een drievuldigheid die bewonderd en vereerd moet worden’. Kort hierna zegt een hymne: ‘O vererenswaardige drievuldigheid. Jezus, Jozef en Maria, die God verbonden heeft door de eendracht van de liefde.’ Latere theologen werken de uitspraak van Gerson verder uit. Maria gelijkt op God de Vader, omdat ze beiden Gods Zoon hebben voortgebracht. In het leven van Jozef speelde volgens de legenden de heilige Geest als duif een belangrijke rol.

De heilige Familie als aardse drievuldigheid in relatie met de hemelse of goddelijke is vanaf de zeventiende eeuw een standaardvoorstelling geworden. In veel kerken hangt of hing zo’n schilderij. Of er stond een groepsbeeld. Soms werden God de Vader en de heilige Geest weggelaten, maar de heilige Familie als aardse drievuldigheid blijft. Veel parochies hadden naast een Mariacongregatie voor vrouwen een aartsbroederschap van de heilige Familie voor mannen en de genoemde voorstelling verwees naar hun patroon. Vrome prentjes hadden gretig aftrek, soms met het korte gebed: ‘Jezus. Maria en Jozef, verlicht ons., kom ons te hulp, maak ons zalig. Amen (Eenmaal daags 200 dagen aflat voor de leden van het genootschap der H. Familie. Paus Leo XIII, 20 juni 1902).’ De devotie tot de heilige Familie is sterk afgenomen. Onze korte beschouwing verduidelijkt een stukje van het vroegere rijke roomse leven en kan enig licht werpen op een bepaalde voorstelling die nog steeds aanwezig is in kerken en kapellen.

Toon Brekelmans, *Kerkhistoricus*

## **Gewelventocht Haarlemse St. Bavo kathedraal**

Op zondag 9 september zijn de gewelven en de torens van de St. Bavo kathedraal in Haarlem voor publiek geopend. Mede vanwege de begonnen restauratie wordt aandacht gevraagd voor dit op een na grootste kerkgebouw van Nederland. De gewelventocht is een spannende tocht door

de kerk, over krakende plankieren, door donkere spelonken en langs vochtige wenteltrappen en brengt de bezoeker op verborgen plekken in deze prachtige kathedraal. De overgangen van kleine gangen naar verbluffende uitzichten zijn spectaculair. Een gids vergezelt bezoekers op een ontdekkingsreis langs ruim 110 jaar Haarlemse historie, kerkelijke bouwkunst en christelijke symboliek.

Datum: 9 september, eerste/laatste beklimming: 13.30/15.00 uur

Locatie: Leidsevaart 146 in Haarlem, ingang Bottemanneplein

Entree: € 5, - p.p. (min. lengte 150 cm, vanaf 12 jaar)

Meer informatie: [www.rkbavo.nl](http://www.rkbavo.nl)

## **‘Iedereen spiritueel!’**

Ieder mens is op zoek naar een zinvol leven en wil steeds verder groeien. Maar is spiritualiteit iets voor de zondag? Iets esoterisch? Iets voor uitverkorenen? Nee, spiritualiteit is voor iedereen, zegt psycholoog en theoloog Johan van der Vloet in ‘Iedereen spiritueel!’. Hij schreef het (m.m.v. Ilse Cornu) in contact met groepen jonge studenten en maakte er een praktische handreiking van. Een eigentijds boek vol activiteit, denk- en doe-opdrachten, testjes, weetjes en teksten ter inspiratie uit de breedte van de spirituele traditie van Oost en West.

De uitgave wordt op 14 september in het bijzijn van de auteur in de Abdij van Egmond gepresenteerd. Deze middag is tevens de open dag van de Benedictushof, Centrum van de spiritualiteit van de Abdij van Egmond, waar u ook kunt deelnemen aan de rondleiding door de abdij. Nadere gegevens: [www.abdijegmond.nl](http://www.abdijegmond.nl)

Titel: Iedereen spiritueel! Praktisch groeiboek voor je eigen spiritualiteit

Uitgever: Halewijn/Adveniat

Prijs: € 24,50

ISBN: 978 90 8528 237 2

## **Belangrijk**

### ***Bereikbaarheid Pastor Gies***

Werktelefoon thuis: 0561-618290 (graag inspreken)

Dinsdag t/m vrijdag kunt u overdag ook bellen in Meppel, waar zij regelmatig (tussen de middag) bereikbaar is. tel.: 0522-252782.

Voor niet dringende zaken kunt ook mailen: [pastorgies@rkkerkmeppel.nl](mailto:pastorgies@rkkerkmeppel.nl)

### ***Vrije dag pastor Gies***

Pastor Gies heeft op maandag haar vrije dag.

Vriendelijk verzoek om de pastor niet op haar vrije dag te storen. Voor dringende zaken wordt u via het antwoordapparaat doorverwezen.

### ***Beheerders kerkgebouw***

Herman Knape Tweeloo 13 7942 AV Meppel T (0522)-259726

Piet Lakerveld Heerengracht 7c 7941 JH Meppel T (0522)-261490

### **Het volgende St Stephanusvuur komt uit op 24 september 2012.**

Voor het nummer “start nieuwe seizoen” van het St Stephanusvuur jaargang 57-5 moeten de bijdragen vóór 19 september bij de redactie zijn.

De geldigheid van dit blad loopt van 24 september tot 26 november.



## Vieringen binnen het samenwerkingsverband:

	<b>Hoogveen</b> donderdag 19.00 uur zondag 09.30 uur	<b>Beilen</b> zondag 11.00 uur	<b>Het Erfdeel</b> zondag 10.00 uur
Zondag 22-07-2012	Woord- en communie D. Gies	Woord- en communie D. Gies	C. Huisman
Donderdag 26-07-2012	Eucharistieviering J. Okonek		
Zondag 29-07-2012	Eucharistieviering J. Okonek	Eucharistieviering J. Okonek	M. Westerhof
Donderdag 02-08-2012	Geen viering		
Zondag 05-08-2012	Woord- en communie D. Gies	Woord- en communie D. Gies	K. Stroop
Donderdag 09-08-2012	Geen viering		
Zondag 12-08-2012	Woord- en communie DOLP	Woord- en communie DOLP	W. Sarolea
Donderdag 16-08-2012	Eucharistieviering J. Okonek		
Zondag 19-08-2012	Woord- en communie DOLP	Woord- en communie DOLP	K. Stroop
Donderdag 23-08-2012	Eucharistieviering J. Okonek		
Zondag 26-08-2012	Eucharistieviering J. Okonek	Eucharistieviering J. Okonek	mw. Reinders – De Haan
Donderdag 30-08-2012	Eucharistieviering J. Okonek		
Zondag 02-09-2012	Woord- en communie DOLP	Woord- en communie DOLP	F. Groen
Donderdag 06-09-2012	Eucharistieviering J. Okonek		
Zondag 09-09-2012	Eucharistieviering J. Okonek	Eucharistieviering met ziekenzalving, J.Okonek	mw. Reinders – De Haan
Donderdag 13-09-2012	Eucharistieviering J. Okonek		
Zondag 16-09-2012	Woord- en communie D. Gies	Woord- en communie D. Gies	W. Sarolea
Donderdag 20-09-2012	Eucharistieviering J. Okonek		
Zondag 23-09-2012	Woord- en communie DOLP	Woord- en communie DOLP	M. Rohaan
Donderdag 27-09-2012	Eucharistieviering J. Okonek		
Zondag 30-09-2012	Eucharistieviering J. Okonek	Eucharistieviering J. Okonek	F. Groen